



KERKBODE

Vrijdag 13 maart 2026 | Jaargang 85 | Nr. 24

MEDITATIE door ds. J. A. Haasnoot

ALLES VOOR HEM!

De wereldgeschiedenis wordt veelal bepaald door machtige mannen. Ook nu domineren namen als Putin, Trump, Netanyahu en Xi Jinping het dagelijkse nieuws. Vrouwen komen amper in die rijtjes voor, of zij worden verbannen naar een bijzin. In de tijd van Jezus was dat niet anders, en daarom is het verrassend én veelzeggend dat de Bijbel er soms bewust voor kiest om een vrouw in het licht te plaatsen en haar een voorbeeld te maken voor allen die Jezus willen volgen.

Dit zien we gebeuren in het verhaal van de zalving in Markus 14 : 1-11. We zijn in het huis van Simon in Bethanië, vlakbij Jeruzalem en er wordt een feestmaal gehouden ter ere van Lazarus (zie Joh. 12 : 1). Jezus ligt daar met zijn leerlingen aan de maaltijd en dan komt er een vrouw binnen die ontzettend dure parfum over Jezus uitgiet. De aanwezigen zijn geschokt, maar Jezus neemt het voor deze vrouw op: 'Zij heeft gedaan wat zij kon; zij heeft van tevoren Mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis' (vers 8).

En daarmee is deze anonieme vrouw een voorbeeld voor de discipelen van Jezus geworden. Zij hebben inmiddels wel door dat het verzet tegen hun Meester toeneemt en dat de komende dagen cruciaal gaan worden, maar ze willen het er liever niet over hebben. We zijn nu gezellig samen, laten we de sfeer niet bederven! Deze vrouw zet hen nu voor het blok met haar emotionele actie, vinden zij. Was die verspilling van deze dure parfum nu echt nodig? Had dat geld niet beter aan de armen gegeven kunnen worden? Met deze terechtwijzing voelen ze zichzelf weer superieur en hebben ze de emoties buiten de deur gehouden.

Het blijft opmerkelijk dat Markus juist dit verhaal op deze plek in zijn evangelie heeft geplaatst. In de eerste twee verzen lezen we dat de Joodse leiders naar een manier zochten om Jezus te arresteren en in de laatste twee verzen van dit gedeelte (10-11) besluit Judas om Jezus aan hen over te leveren. Precies daartussenin vertelt Markus dit verhaal van de zalving als een vrouwelijke tegenstem aan het begin van de lijdensgeschiedenis met veel mannelijk geweld.

Bij Markus heeft deze vrouw geen naam en ze zegt ook helemaal niets. Haar daden zeggen genoeg. Het is Jezus die haar verdedigt: 'Zij heeft een goed werk aan Mij verricht' (vers 6). Daar zit ook een aanklacht in tegen de discipelen: *zij* heeft alles gegeven wat ze had om Mij te eren, maar wat doen jullie? Leven jullie nog in ontkenning?

Wat deze vrouw heeft gedaan, kon alleen maar op dat moment. Ná de kruisiging aan het eind van de Goede Vrijdag is er geen gelegenheid meer om het lichaam van de Heiland te balsemen, omdat de Sabbat voor de deur staat. De vrouwen gaan pas na de Sabbat naar het graf om het lichaam te zalven. Deze vrouw heeft Jezus nu al gebalsemd voor Zijn begrafenis en daarmee is dit een profetisch moment. Deze vrouw heeft begrepen dat de weg van Jezus via lijden naar overwinning gaat, via het kruis naar de opstanding.

Wat betekent dit voorbeeld van deze vrouw voor ons? Ik noem twee zaken. Allereerst dat we dicht bij Hem willen zijn en blijven. We horen elke dag zoveel stemmen om ons heen die ons bang kunnen maken en in de war brengen. Dichtbij Christus blijven betekent: met Hem spreken en naar Hem luisteren (in gebed), Zijn woorden in ons opnemen (via bijbellezen) en Zijn wil doen (in onze levensstijl).

Het tweede is dat we Hem groot willen maken in ons leven. Wat kunnen wij voor Jezus doen? Niet omdat anderen vinden dat het moet, maar uit liefde tot Hem, om Hem te eren. Hij heeft zo ontzettend veel voor ons gedaan en uit dankbaarheid geven we Hem ons hele leven. 'Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets daarvan behoudt.' Denk daar deze week eens over na en gebruik deze woorden van Henri Nouwen in het gebed: 'Laat mij in U opnieuw geboren worden en met Uw ogen naar de wereld kijken, zodat alles wat ik doe, zeg en denk, een loflied is voor U'. Amen.

'Zij heeft een goed werk aan Mij verricht'

(Markus 14 : 6)